

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΛΕΗΛΑΤΕΙ!

Σύντροφοι στις καθημερινές διαδρομές με τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τα τρένα:

Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση, μέσω του καλοθρεμμένου αστού Κωστή Χατζηδάκη και του φραγκάτου Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Νίκου Σταθόπουλου, μας απειλεί ότι αν δεν πληρώνουμε εισιτήριο, θα αυξήσει την τιμή του για να ρεφάρει τη χασούρα. Ότι αν αυξηθεί η τιμή των εισιτηρίων, οι μόνοι υπεύθυνοι γι' αυτό θα είμαστε όλοι εμείς που δεν χτυπάμε εισιτήριο. Προφανώς νομίζουν ότι έχουν απέναντί τους τίποτα φοβισμένα παιδάκια που θα συμμορφωθούν αμέσως προς τας υποδείξεις για να μη φάνε καμιά σφαλιάρα από το Κράτος-μπαμπά. Τους ενημερώνουμε ότι σφαλιάρες και κλωτσιές θα φάνε αυτοί και τα τσιράκια τους οι ελεγκτές.

Εδώ και τρία χρόνια με όχημα την τρομοκρατία της «κρίσης χρέους» και της χρεοκοπίας, κράτος και καπιταλιστές μάς κόβουν το μισθό, μας απολύουν, μας πετάνε σε διαλυμένα νοσοκομεία όταν αρρωσταίνουμε, μας κόβουν το ρεύμα, μας επιβάλλουν χαράτσια, μας αναγκάζουν χειμωνιάτικα να μην έχουμε ούτε καν θέρμανση, βάζουν ελεγκτές και μπάτσους να μας κυνηγούν μέσα στα λεωφορεία και τα τρένα, μας εκβιάζουν με τον πιο χυδαίο τρόπο ότι αν δεν υποκύψουμε ολοκληρωτικά, θα πάρουν νέα μέτρα για να «σώσουν την πατρίδα», δηλαδή τον κώλο τους.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και οτιδήποτε άλλο στον καπιταλισμό, είναι εμπόρευμα. Δεν προορίζονται για να ικανοποιήσουν την ανθρώπινη ανάγκη μας για μετακίνηση και περιπλάνηση. Προορίζονται μόνο για τη μετακίνησή μας ως εργατική δύναμη από το σπίτι στη δουλειά, από το σπίτι στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, από το σπίτι στο σούπερ-μάρκετ, από το σπίτι στα μπαρ της αλλοτρίωσης και πάλι πίσω στο σπίτι, πάντα πίσω στο σπίτι. Αυτή τη μιζέρια, λοιπόν, μας λένε ότι πρέπει να την πληρώνουμε κιόλας!

Τα ήδη ακριβά εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και η επαπειλούμενη αύξηση της τιμής τους είναι μία ακόμα επίθεση στο μισθό μας ή σε ό,τι έχει απομείνει από αυτόν. **Αρνούμαστε να πληρώσουμε εισιτήριο, γιατί αρνούμαστε στην πράξη να μειωθεί κι άλλο ο πραγματικός μισθός μας.** Μας λένε ότι αν δεν πληρώνουμε εισιτήριο, θα μειωθούν τα έσοδα και έτσι δεν θα έχουν να πληρώσουν τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα χειροτερέψουν οι υπηρεσίες που παρέχονται και θα αυξηθεί κι άλλο το εισιτήριο. **Τι λέτε, ρε μαλάκες!**

Έχουν ήδη μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των περικοπών που επιτάσσουν τα μνημόνια· έχουν ήδη καταργήσει αρκετές γραμμές και στις υπάρχουσες τα δρομολόγια έχουν αραιώσει δραματικά λόγω των περικοπών που επιτάσσουν τα μνημόνια (τα λεωφορεία που κυκλοφορούν έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με το 2010 και ο αριθμός των οδηγών κατά 25% με αποτέλεσμα πολύ πιο αραιά δρομολόγια, πράγμα που ισχύει και για τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ και του μετρό)· θα αυξήσουν την τιμή των εισιτηρίων έτσι κι αλλιώς διότι αυτό επιτάσσουν τα μνημόνια. **Να πληρώσουν το κράτος και οι καπιταλιστές αν καίγονται τόσο πολύ για τους εργαζόμενους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.** Τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τα τρένα, όπως και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, έχουν δημιουργηθεί από την εργασία μας και τα έχουν ιδιοποιηθεί οι καπιταλιστές, το κράτος και οι πολιτικοί. **Μπαίνουμε τζάμπα, λοιπόν, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και οικειοποιούμεστε άμεσα τον πλούτο που μας ανήκει.**

Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν επιστρατεύοντας τους ελεγκτές, πολλοί από τους οποίους είναι φασισταριά και επιτίθενται σε μετανάστες, συχνά, μάλιστα, κλέβοντάς τους και παραδίδοντάς τους στην αστυνομία. Ειδικά οι ελεγκτές των λεωφορείων δουλεύουν εθελοντικά και είναι τόσο ξεφτίλες που ως αμοιβή παίρνουν το μισό ποσό από κάθε πρόστιμο που κόβουν.

Σύντροφοι στο καθημερινό στοίβαγμα μέσα στα λεωφορεία, τα τρόλνι, τα τρένα:

Ήδη πάρα πολλοί από εμάς, ντόπιοι και μετανάστες,

- ✓ Δεν πληρώνουμε ποτέ εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ανταλλάσσουμε εισιτήρια που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.
- ✓ Χρησιμοποιούμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας: η ίδια τους η νομοθεσία απαγορεύει στους ελεγκτές να ζητούν τα στοιχεία μας και ακόμα πιο αυστηρά να μας κατακρατούν στα λεωφορεία ή τους συρμούς παρά τη θέλησή μας, πράξη που είναι αυτόφωρο αδίκημα πολύ σοβαρότερο από το πταίσμα της μη πληρωμής εισιτηρίου ακόμα και για το δίκαιο της καπιταλιστικής εξουσίας. Αν παρόλα αυτά το κάνουν τους απειλούμε με μήνυση.
- ✓ Δείχνουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του στα χέρια των ελεγκτών και των μπάτσων. Τους απομονώνουμε στην πράξη και τους παρεμποδίζουμε κατά την εκτέλεση της άθλιας δουλειάς τους, είτε αυτή είναι η επιβολή κάποιου προστίμου είτε ο τραμπουκισμός και η τρομοκρατία κάποιου/ων από τους συνεπιβάτες μας. Κοιταζόμαστε στα μάτια με ένα παιχνιδιάρικο χαμόγελο αναγνωρίζοντας ο ένας στον άλλο τον σύντροφο στον καθημερινό αγώνα ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να μας κάνουν ατομικιστικά φοβισμένα ανθρωπάκια. Μετατρέπουμε τις καθημερινές μας διαδρομές στο λεωφορείο, στο τρόλνι, στα τρένα σε ένα ακόμα πεδίο αγώνα, ένα πεδίο συνάντησης και δράσης.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

**Η ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ**

*Προλετάριοι Αρνητές του Χρέους
Ανοιχτή Συνέλευση Γειτονιάς Ελληνικού-Αργυρούπολης*