

απέναντι στην υποτίμηση των ζωών μας



δεν πληρώνουμε το κόστος αναπαραγωγής μας

δεν πληρώνουμε για τις μετακινήσεις μας

Όσο βαθαίνει η τρέχουσα συστημική κρίση, γίνεται όλο και πιο κατανοητό πως ο μόνος τρόπος για την υπέρβασή της, με καπιταλιστικούς όρους, είναι η με γεωμετρική πρόοδο περαιτέρω υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης και της ζωής μας. Το κεφάλαιο και το κράτος του μας διατυπωνίζουν ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για το εθνικό χρέος, στοχοποιώντας σαν πρόβλημα για την εθνική οικονομία» κάθε φορά διαφορετική κοινωνική ομάδα.

Και καθώς η καπιταλιστική αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της περαιτέρω απαξίωσης της εργατικής μας δύναμης, φροντίζει να ξεμπερδεύει με τις παροχές που υπήρχαν για την αναπαραγωγή μας (επιβολή κριτηρίων για τη σίτιση, κλείσιμο φοιτητικών εστιών, παύση της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων, δίδακτρα, εργασία μεταπτυχιακών), σχεδιάζεται και νέα αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στα μημ μετακυλίοντας έτσι για άλλη μια φορά το κόστος στις πλάτες μας. Το οποίο καθίσταται πλέον απαγορευτικό για εμάς που τα χρησιμοποιούμε καθημερινά πηγαίνοντας στις σχολές και τις δουλειές μας.

Ενώ είναι χαρακτηριστική η καταδίκη της «λαθρεπιβίβασης» από το κράτος που επιβάλλει τους ελεγκτές οι οποίοι σε ρόλο μπάτου εκφροβίζουν όσους δεν έχουν εισιτήριο επιδεικνύοντας ιδιαίτερη μανία σε μετανάστες απειλώντας και ληστεύοντάς τους σε πολλές περιπτώσεις.

Σε αυτή την κατάσταση εμείς απαντάμε με άρνηση πληρωμής εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θεωρώντας την μετακίνηση και περιπλάνηση ως αναπόσπαστο κομμάτι των αναγκών και των επιθυμιών μας. Ως εργαζόμενοι και ως φοιτητές αρνούμαστε οποιοδήποτε αντίτιμο για τις μετακινήσεις μας. Έτσι κι αλλιώς αποτελεί αναγκαία συνθήκη, για την αναπαραγωγή της εργατικής μας δύναμης για τα αφεντικά μας η μεταφορά μας στο χώρο εργασίας ή φοίτησής μας οπότε και απαιτούμε εκείνοι να πληρώνουν το κόστος μεταφοράς μας ως κομμάτι του κοινωνικού μας μισθού.

Δείχνουμε λοιπόν αλληλεγγύη μεταξύ μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στα χέρια των ελεγκτών. Επεμβαίνουμε απομονώνοντας τους και παρεμποδίζοντάς τους κατά την εκτέλεση της ρουφιάνικης δουλειάς τους προτάσσοντας την αλληλεγγύη μας σε ντόπιους και μετανάστες. Αντιστεκόμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση στο κοινωνικό μισθό μας.

Χρησιμοποιούμε τους όρους της νομιμότητάς τους εναντίον τους. Για αυτό:

Δεν δίνουμε τα στοιχεία μας σε ελεγκτή, σεκιουριτά κ.λπ. παρά μόνο αν είναι παρών και μας το ζητήσει αστυνομικός (ακόμη και εκτός υπηρεσίας) ή δικαστικός.

Δεν ακολουθούμε το ελεγκτή οπουδήποτε, κατεβαίνουμε στην επόμενη στάση ή βγαίνουμε από το σταθμό μετρό κ.λπ.:

Εάν μας εμποδίσουν με οποιοδήποτε τρόπο έστω και για ένα λεπτό, τους εξηγούμε ότι διαπράττουν το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης (άρθρο 325 του Ποινικού Κώδικα), που διώκεται αυτεπάγγελτα,

<http://synfe.espivblogs.net/>

ανοιχτή συνέλευση φοιτητών και εργαζομένων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
synfe@espiv.net